

**ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ**

1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.**», Α.Φ.Μ. 801215902, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής Γ. Γεωργακόπουλο

2. Του **Γεωργίου Γεωργακόπουλου** του Γρηγορίου, Α.Φ.Μ. 054584240, κατοίκου (ως εκ της εργασίας του) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111

ΚΑΤΑ

1. Της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**Monocle Media Lab – Mononews ΙΚΕ**» και τον διακριτικό τίτλο «**mononews.gr**», Α.Φ.Μ. 800866100, αριθμός καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 143382001000, ιδιοκτήτριας του διαδικτυακού ιστότοπου «**www.mononews.gr**», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον διαχειριστή αυτής Γεώργιο Δημητρομανωλάκη

2. Του **Γεωργίου Δημητρομανωλάκη** του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 043870632, διαχειριστή (και εταίρου – ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 99% των εταιρικών μεριδίων της) της ως άνω εταιρείας, καθώς και του ως άνω ιστότοπου, και εκδότη της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, κατοίκου (ως εκ της εργασίας του) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

3. Του **Δημήτρη Κατακουζηνού**, δημοσιογραφικού συντάκτη της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου,

κατοίκου (ως εκ της εργασίας του) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

4. Του **Βασίλη Κανέλλη**, διευθυντή ειδήσεων της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, κατοίκου (ως εκ της εργασίας του) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

5. Της **Έλενας Κρίτσαλου**, διευθύντριας σύνταξης της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, κατοίκου (ως εκ της εργασίας της) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

6. Της **Βίκυς Καραγιαννάκη**, αρχισυντάκτη της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, κατοίκου (ως εκ της εργασίας της) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

7. Του **Χρήστου Ζιώτη**, αρχισυντάκτη της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, κατοίκου (ως εκ της εργασίας του) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

8. Του **Δημήτρη Τσιώνου**, αρχισυντάκτη της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, κατοίκου (ως εκ της εργασίας του) Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 2-4

Από τις **αρχές Δεκεμβρίου του 2023** έχετε προβεί, μέσω του διαδικτυακού σας ιστότοπου «www.mononews.gr», σε μια πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου **εκστρατεία κατασκευοφάντησης** σε βάρος της πρώτης από εμάς εταιρείας, καθώς και του δεύτερου από εμάς προσωπικά, που τυγχάνω διευθύνων σύμβουλος αυτής και έχω την ευθύνη της διοίκησης της ως άνω εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτής της προμελετημένης και επιμελώς ενορχηστρωμένης προσπάθειας σπίλωσης της φήμης και του ονόματός μας, **έχετε δημοσιεύσει μέσα σε διάστημα ενός μηνός δεκαέξι (16) συκοφαντικά δημοσιεύματα**, τα οποία βρίθουν ψευδών και δυσφημιστικών σε βάρος μας ισχυρισμών, πολλοί από τους οποίους μάλιστα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, με εμμονικό

τρόπο, σε κάθε δημοσίευμα, χωρίς να συντρέχει ουδείς απολύτως λόγος προς τούτο, στοιχείο απολύτως δηλωτικό του βαρέως δόλου σας και της εσκεμμένης και προσχεδιασμένης προσπάθειας κατασυκοφάντησής μας, με αποκλειστικό σκοπό την πρόκληση σοβαρής βλάβης, τόσο στη φήμη, το όνομα και τις εργασίες της πρώτης από εμάς, όσο και στην προσωπικότητα, το όνομα και την επαγγελματική πίστη του δεύτερου από εμάς. Ειδικότερα:

1. Στις 7 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο **«Γιατί και οι 3 μετοχές είναι υπέροχες, το στοίχημα της IDEAL, γιατί 5 τράπεζες κοιτούν την Ελλάδα, το bonus των 137 στην Εθνική και ποιος είναι ο νέος Γκρούεζας της Intrum»** και υπότιτλο **«Ο κομματάρχης – Γκρούεζας Γεωργακόπουλος της Intrum»**, με το οποίο εκκινήσατε τη συκοφαντική σας εκστρατεία εναντίον μας. Στο δημοσίευμα αυτό αποκαλείτε υποτιμητικά και κοροϊδευτικά τον δεύτερο από εμάς «Γκρούεζα», ταυτίζοντάς με με τον διαβόητο αρνητικό χαρακτήρα γνωστής ελληνικής ταινίας και προβαίνοντας στον συκοφαντικό ισχυρισμό ότι προέβην στην «αχαρακτήριστη» (όπως την αποκαλείτε) ενέργεια να «απαιτήσω» από τους εργαζόμενους της πρώτης από εμάς εταιρείας να σπεύσουν να ψηφίσουν ανώτατο στέλεχος της εταιρείας στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επιτείνετε δε τους συκοφαντικούς σας ισχυρισμούς, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστείτε ψευδώς ότι προέβην στην παραπάνω ενέργεια με σκοπό να «πουλήσω εκδούλευση» σε κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης για να αποκομίσω προσωπικά ανταλλάγματα, παρότι ο ίδιος δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Τέλος, ολοκληρώνετε τους συκοφαντικούς σας ισχυρισμούς προσθέτοντας ότι με «ανάλογες πρακτικές» αναρριχήθηκα στην ηγεσία της πρώτης από εμάς εταιρείας, παρότι είμαι «στέλεχος μεσαίου επιπέδου». Με τους παραπάνω ψευδείς ισχυρισμούς σας καταρχάς υπολαμβάνετε εντελώς ψευδώς ότι εγώ προσωπικά ενέκρινα και έστειλα το εν λόγω έγγραφο στους εργαζόμενους της εταιρείας, πράγμα που επ' ουδενί δεν ισχύει στην πραγματικότητα, καθώς το έγγραφο εστάλη από το τμήμα HR της εταιρείας χωρίς να απαιτείται ούτε να υφίσταται η δική μου

γνώση και έγκριση. Περαιτέρω, ηθελημένα και κακόπιστα διαστρεβλώνετε το αληθές περιεχόμενο και νόημα του ως άνω εσωτερικού εγγράφου της εταιρείας μας, το οποίο δεν περιέχει απολύτως τίποτα το μεμπτό και στο οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε (αφού το έχετε, όπως δηλώνετε, και στην κατοχή σας), δεν διαλαμβάνεται καμία απολύτως «απαίτηση» (όπως ψευδώς τη χαρακτηρίζετε) προς τους εργαζόμενους της εταιρείας να σπεύσουν να ψηφίσουν συγκεκριμένο πρόσωπο στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εξίσου ψευδείς είναι και οι υπόλοιποι ισχυρισμοί που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμα, τους οποίους έχετε επινοήσει από τη φαντασία σας, ενώ γνωρίζετε πως η αλήθεια είναι ότι σε καμία ενέργεια δεν προέβην με σκοπό να «πουλήσω εκδούλευση» στην κυβέρνηση και να αποκομίσω έτσι προσωπικά ανταλλάγματα - ούτε λειτουργώ έτσι στη ζωή μου σε οποιοδήποτε επίπεδο, ούτε έχω καμία τέτοια στόχευση ή ανάγκη. Ομοίως ψευδής και προκλητικός είναι και ο ισχυρισμός σας ότι με «ανάλογες πρακτικές» αναρριχήθηκα στην ηγεσία της πρώτης από εμάς εταιρείας, παρότι είμαι «στέλεχος μεσαίου επιπέδου». Γνωρίζετε πολύ καλά -και ακόμα και αν δεν το γνωρίζατε θα μπορούσατε πολύ εύκολα με μια απλή έρευνα λίγων λεπτών να το πληροφορηθείτε- ότι έχω μακρά και επιτυχημένη πορεία στη χρηματοπιστωτική αγορά όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, μεταξύ άλλων, έχω διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Τράπεζας Barclays στο Λονδίνο και της Euro Banking Association στο Παρίσι, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Bancpost στη Ρουμανία, που ήταν εταιρεία θυγατρική της Eurobank και μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας κατά το διάστημα που ήμουν εκεί, καθώς επίσης διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της 4Finance, μεγάλης χρηματοπιστωτικής ψηφιακής εταιρείας (fintech) με ενεργή παρουσία σε 20 χώρες, κατά τη διάρκεια δε της θητείας μου σε αυτήν προέβην σε λίαν επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 380.000.000 δολαρίων από τις διεθνείς χρηματαγορές, και πιο πρόσφατα έχω διατελέσει μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς. Προκειμένου να μπορέσω να αναλάβω τις παραπάνω υψηλής ευθύνης θέσεις έχω, όπως απαιτείται εκ του νόμου, έγκριση «Fit and Proper» από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, από τη European Central

Bank (ECB) και τον SSM (Single Supervisory Mechanism) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως, στην τρέχουσα θέση μου, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αλήθεια άρα, την οποία εσείς σκοπίμως παραποιείτε, είναι ότι επελέγη να διοικήσω την πρώτη από εμάς εταιρεία με απολύτως αξιοκρατικό και διάφανο τρόπο, λόγω της πολυετούς εμπειρίας μου, των ικανοτήτων μου και του ονόματος που έχω αποκτήσει στην αγορά εργασίας μετά από χρόνια σκληρής εργασίας. Αυτοί είναι άλλωστε οι λόγοι που η μητρική εταιρεία στη Σουηδία όχι μόνο μου έχει εμπιστευτεί τη διοίκηση της πρώτης από εμάς εταιρείας (ήτοι της θυγατρικής στην Ελλάδα), αλλά από τον Απρίλιο του 2023 μου έχει αναθέσει και διεθνή καθήκοντα ιδιαίτερας μεγάλης σημασίας και βαρύτητας (Global Head of Servicing), και συγκεκριμένα τη διοίκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της διαχείρισης απαιτήσεων για τις 20 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Είναι δε χαρακτηριστικό και ενδεικτικό του δόλου σας ότι εσείς οι ίδιοι, σε προηγούμενα δημοσιεύματά σας, με χαρακτηρίζετε «αξιόλογο» και «πολυμήχανο» manager και μου πιστώνετε την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, γεγονός που αποδεικνύει το βάθος της κακοπιστίας που κρύβεται πίσω από την τωρινή, αιφνίδια και όψιμη, δήθεν «ανακάλυψή» σας ότι δεν αξίζω να βρίσκομαι στην ηγεσία της εταιρείας και ότι είμαι «στέλεχος μεσαίου επιπέδου». Τέλος, ειλικρινώς απορώ πώς είστε σε θέση να γνωρίζετε τις πολιτικές (πόσο μάλλον κομματικές) μου πεποιθήσεις, τις οποίες δεν συνηθίζω να διατυμπανίζω, και βάσει ποιων στοιχείων διαβεβαιώνετε τους αναγνώστες σας ότι «δεν είμαι Νέα Δημοκρατία». Η αλήθεια, την οποία για άλλη μια φορά ηθελημένα διαστρεβλώνετε, είναι ότι δεν ανήκω σε κανέναν κομματικό χώρο, ούτε έχω εκδηλώσει ποτέ δημόσια τις ευρύτερες πολιτικές μου πεποιθήσεις, ώστε να είστε εσείς σε θέση να τις γνωρίζετε.

2. Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «Ο εφοπλιστής Κούστας, τα 20 εκατ. και ο Γεωργιάδης, οι νέες εξαγορές από την Ideal, δικαίωση του mononews για τον ΦΠΑ, η αυθαίρετη πίσίνα του Μαθιού στις Σπέτσες και τα bad news

για τον Γεωργακόπουλο της Intrum» και υπότιτλο «Γεωργακόπουλος: Οι έφοδοι στην Intrum από την ΤτΕ ... και ο αυτοκράτορας Γεώργιος ο Α'», με το οποίο διασπείρετε την ψευδή είδηση ότι δήθεν η πρώτη από εμάς εταιρεία βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες, και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο, «στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλάδος», με τους ελεγκτές της ΤτΕ να έχουν προχωρήσει «ακόμη και σε αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία της Intrum». Ισχυρίζεστε ότι μεταξύ άλλων «ερευνάται και το ενδεχόμενο παράτυπων και αθέμιτων πρακτικών, κυρίως ως προς τις επαφές με τους δανειολήπτες» και ότι η εταιρεία μας «θα κληθεί να δώσει εγγράφως απαντήσεις για κάθε ένα από τα ευρήματα του ελέγχου». Πέραν όλων αυτών, που προσβάλλουν βάνανυσα το όνομα και τη φήμη της πρώτης από εμάς εταιρείας, θέτοντας σε σοβαρή διακινδύνευση τη συναλλακτική της πίστη, επικεντρώνετε τα συκοφαντικά σας βέλη στον δεύτερο από εμάς, προχωρώντας σε έναν καταγισμό όχι απλώς ψευδών, αλλά απίστευτων και στοχευμένων τερατολογιών, τις οποίες έχετε οι ίδιοι επινοήσει με μόνο στόχο την ηθική μου εξόντωση. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεστε ότι, όπως προκύπτει από τις πηγές σας, «στα κεντρικά της Intrum στην Σουηδία υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια για την συνολική συμπεριφορά του CEO Γιώργου Γεωργακόπουλου» και ότι με κατηγορούν για «αυτοκρατορικές συμπεριφορές, για χρήση πολυτελών ΙΧ», ενώ μου καταλογίζουν και ότι «συνοδεύομαι συνεχώς από μπράβους, κυρίως για λόγους επίδειξης». Κλείνετε δε το συκοφαντικό σας «ρεπορτάζ», ισχυριζόμενοι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντός της εταιρείας με προσφωνούν σκωπτικά «Γεώργιος ο Α'». Μάλιστα, για να διανθίσετε το «ρεπορτάζ» σας και να μου προκαλέσετε ακόμη μεγαλύτερη βλάβη, έχετε ενσωματώσει στο δημοσίευσμά σας αλλοιωμένη φωτογραφία μου – προϊόν δικού σας φωτοκολάζ – όπου εικονίζομαι μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος να κρατάω πινακίδα στην οποία είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα η φράση «Bad News For Me». Όλα αυτά είναι βεβαίως απροκάλυπτα ψεύδη, τα οποία έχετε επινοήσει αποκλειστικά και μόνο για να μας πλήξετε, ενώ η αλήθεια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε καθότι είστε ενήμεροι και κάνετε χρόνια εξειδικευμένο ρεπορτάζ στη σχετική αγορά, είναι η εξής: ο

προγραμματισμένος επιτόπιος έλεγχος από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια τακτική άσκηση στο πλαίσιο του έργου της Εποπτείας της ΤτΕ στα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers), μεταξύ των οποίων και η πρώτη από εμάς. Καθώς οι άδειες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις δόθηκαν μεταξύ 2018 και 2020, οπότε και ιδρύθηκαν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers), μεταξύ των οποίων και η πρώτη από εμάς, οι τακτικοί έλεγχοι της ΤτΕ στους Servicers ουσιαστικά ξεκίνησαν όλως προσφάτως. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ ενημέρωσε γραπτώς τη διοίκηση της εταιρείας μας τον Ιανουάριο του 2023 για τη διεξαγωγή επικείμενου τακτικού επιτόπιου ελέγχου κατά το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου του 2023. Ο έλεγχος διεξήχθη απολύτως οργανωμένα, με γραπτά αιτήματα, παράδοση υλικού, προγραμματισμό συναντήσεων με τη διοίκηση της εταιρείας κλπ. Μάλιστα, παραχωρήθηκε ειδικός χώρος στα γραφεία της εταιρείας μας, που φιλοξένησε το κλιμάκιο ελέγχου επί δύο μήνες. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν όχι βεβαίως «το ενδεχόμενο παράτυπων και αθέμιτων πρακτικών, κυρίως ως προς τις επαφές με τους δανειολήπτες» εκ μέρους της εταιρείας μας, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, αλλά η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, των βασικών αρχών και των μεθόδων διαχείρισης του αναληφθέντος χαρτοφυλακίου, καθώς και των διαδικασιών/μέτρων για την αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων. Σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, η ΤτΕ διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε όλους τους Servicers, γεγονός που τεχνηέντως αποκρύπτετε, και όχι βεβαίως ειδικά στην εταιρεία μας, όπως προσπαθείτε δολίως να το εμφανίσετε στο δημοσίευμά σας, υπαινισσόμενοι ψευδώς ότι υπάρχουν υποψίες ειδικά σε βάρος της εταιρείας μας για παράτυπες και αθέμιτες πρακτικές. Επομένως, είναι ψευδές ότι η πρώτη από εμάς εταιρεία βρίσκεται «εδώ και τρεις μήνες, και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο» του 2023, «στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλάδος», καθόσον επρόκειτο για τακτικό και προβλεπόμενο εκ του νόμου έλεγχο που έχει ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2023. Τέτοιου

είδους τακτικοί έλεγχοι έχουν ήδη γίνει, και μάλιστα διενεργούνται και αυτή τη στιγμή, και σε άλλους Servicers, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και κακοπίστως το αποκρύπτετε, και βεβαίως θα γίνουν σταδιακά και σε όλους τους υπόλοιπους Servicers στο μέλλον, καθότι είναι προφανές ότι για λόγους αμιγώς πρακτικούς δεν μπορεί να γίνουν όλοι ταυτόχρονα. Και βεβαίως η διενέργεια τακτικού ελέγχου, που επιβάλλεται από τον νόμο, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν «υποψίες» σε βάρος του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ούτε ότι έχουν διαπιστωθεί εκ μέρους του «παρατυπίες» που γίνονται αιτία ή αφορμή να διαταχθεί ο έλεγχος, όπως τεχνηέντως και απολύτως ψευδώς υπαινίσσεστε στο δημοσίευμά σας προκειμένου να παραπλανήσετε τους αναγνώστες σας και να δυσφημίσετε την εταιρεία μας. Είναι ομοίως ψευδές ότι οι ελεγκτές της TtE έχουν προχωρήσει «ακόμη και σε αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία της Intrum», καθότι καμία τέτοια «αιφνιδιαστική έφοδος» δεν έλαβε ποτέ χώρα, αντιθέτως επρόκειτο για προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις που έχουν ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2023. Είναι επίσης ψευδές ότι «ερευνάται και το ενδεχόμενο παράτυπων και αθέμιτων πρακτικών, κυρίως ως προς τις επαφές με τους δανειολήπτες» εκ μέρους της εταιρείας μας, καθότι το αντικείμενο του ελέγχου ήταν αποκλειστικώς αυτό που περιγράφουμε παραπάνω. Τέλος, είναι ψευδές ότι η εταιρεία μας «θα κληθεί να δώσει εγγράφως απαντήσεις για κάθε ένα από τα ευρήματα του ελέγχου», καθότι στην πραγματικότητα έχει δώσει τα αιτηθέντα από την εποπτική αρχή στοιχεία και αποσαφηνίσεις ήδη από τον Ιούνιο του 2023 και καμία τέτοια υποχρέωσή της δεν υπήρχε κατά τον χρόνο που κυκλοφόρησε το επίμαχο δημοσίευμα. Όσον αφορά δε τις συκοφαντίες που εξαπολύονται προσωπικά κατά του δεύτερου από εμάς, περί δήθεν «τεράστιας δυσαρέσκειας» στα κεντρικά της Intrum στη Σουηδία για τη συνολική συμπεριφορά μου, περί «αυτοκρατορικών συμπεριφορών» μου, περί «χρήσης πολυτελών ΙΧ», περί συνεχούς συνοδείας μου «από μπράβους, κυρίως για λόγους επίδειξης» και περί σκωπτικής προσφώνησής μου εντός της εταιρείας με το ειρωνικό προσωνύμιο «Γεώργιος ο Α'», όλα τούτα είναι τερατώδη ψεύδη, που έχετε από μόνοι σας κατασκευάσει, καθώς τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι αληθές, ούτε υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν «πηγές με

γνώσεις», όπως αναφέρετε, που να σας έχουν μεταφέρει τέτοια απίθανα ψεύδη. Ο χαρακτήρας μου είναι ο ακριβώς αντίθετος από αυτόν που περιγράφετε στο συκοφαντικό σας δημοσίευμα, όπως μπορεί να βεβαιώσει κάθε άνθρωπος που με γνωρίζει και έχει συνεργαστεί μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια. Όσο δε για τη «χρήση πολυτελών ΙΧ» και τη συνεχή συνοδεία μου «από μπράβους, κυρίως για λόγους επίδειξης», σας ενημερώνω, αν και πιστεύω πως ήδη το γνωρίζετε, πως όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη στην εταιρεία μας, από έναν βαθμό και πάνω, έχουν βάσει κανονισμού της μητρικής εταιρείας δικαίωμα σε εταιρικό αυτοκίνητο και το ακριβές μοντέλο ορίζεται ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει το κάθε στέλεχος. Έτσι και το μοντέλο που εγώ χρησιμοποιώ είναι το καθορισμένο από τον κανονισμό και δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο ως εξοπλισμό ούτε είναι ασφαλώς τεθωρακισμένο ή οτιδήποτε τέτοιο. Ομοίως, βάσει κανονισμού της μητρικής εταιρείας, έχω φύλαξη από ιδιωτικούς υπαλλήλους εταιρείας security, όπως και άλλα στελέχη της εταιρείας, για προφανείς λόγους, λόγω της φύσεως της δουλειάς μου. Δεν είναι «μπράβου», όπως παραπλανητικά και υποτιμητικά τους αποκαλείτε, και δεν κάνω χρήση των υπηρεσιών τους «για λόγους επίδειξης», όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, αλλά για λόγους ουσιαστικής ασφάλειας, την αναγκαιότητα της οποίας ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί.

3. Στις **8 Δεκεμβρίου 2023**, δηλαδή την ίδια ημέρα, δημοσιεύσατε και έτερο δημοσίευμα, με υπογράφοντα τον τρίτο από εσάς Δημήτρη Κατακουζινό, με τίτλο «**Γιώργος Γεωργακόπουλος (Intrum): Στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλάδος – Έφοδοι στα γραφεία, έρχεται πόρισμα**», στο οποίο έχετε ομοίως ενσωματώσει την προαναφερθείσα αλλοιωμένη φωτογραφία μου – προϊόν δικού σας φωτοκολάζ – όπου εικονίζομαι μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος να κρατάω πινακίδα στην οποία είναι γραμμένη η φράση «Bad News For Me». Το δημοσίευμα έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ανυπόγραφο δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στη στήλη «The Wiseman» την ίδια ημερομηνία, το οποίο περιγράφουμε αμέσως παραπάνω, και άρα περιέχει ακριβώς τους ίδιους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Η βλάβη μας

επιτείνεται δε ακόμη περισσότερο, καθώς το συγκεκριμένο δημοσίευμα περιέχει και επιπρόσθετες, όλως αβάσιμες και συκοφαντικές, κινδυνολογίες, που τεχνηέντως δημιουργούν στον αναγνώστη την εσφαλμένη εντύπωση ότι η εταιρεία μας είναι πολύ πιθανό να καταδικαστεί σε «εξαιρετικά βαριά» χρηματικά πρόστιμα και σε κυρώσεις που φτάνουν «μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας», κάτι που βεβαίως δεν έχει κανένα απολύτως έρεισμα στην πραγματικότητα. Προς αποφυγή επαναλήψεων αναφερόμαστε κατά τα άλλα σε όσα γράφουμε παραπάνω υπό το στοιχείο (2) όπου διεξοδικά αναλύουμε ποια είναι τα ψεύδη που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμα και ποια είναι η αλήθεια. Η επανάληψη των ίδιων ψευδών σε δύο διαφορετικά δημοσιεύματα την ίδια ημέρα υποδηλώνει την ένταση του δόλου σας και τον ειδικό σκοπό εξύβρισης σε βάρος μας, καθώς ουδείς λόγος συνέτρεχε να δημοσιεύσετε ξανά, από άλλη στήλη, αυτά που είχατε ήδη δημοσιεύσει σε βάρος μας, παρά μόνο η φανερή σας πρόθεση να μεγιστοποιήσετε με κάθε τρόπο την έκταση της προσβολής και της ηθικής μας βλάβης.

4. Στις 9 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε δημοσίευμα, με υπογράφοντα ξανά τον τρίτο από εσάς Δημήτρη Κατακουζηνό, με τίτλο «**Γιώργος Γεωργακόπουλος (Intrum): Διεθνείς διαστάσεις από την αποκάλυψη του monopnews – Ενόχληση στη Σουηδία**», στο οποίο έχετε για άλλη μια φορά ενσωματώσει την προαναφερθείσα αλλοιωμένη φωτογραφία μου όπου εικονίζομαι μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος να κρατάω πινακίδα με τη φράση «Bad News For Me». Το δημοσίευμα αποτελεί εν πολλοίς αναμάσημα και επανάληψη, για άλλη μια (τρίτη!) φορά, των ίδιων συκοφαντικών ισχυρισμών που διαλαμβάνονται στα δύο προαναφερθέντα δημοσιεύματα της 8 Δεκεμβρίου 2023 (βλ. παραπάνω προς αποφυγή επαναλήψεων), με την προσθήκη περαιτέρω ψευδών και κινδυνολογιών, που μοναδικό σκοπό έχουν την επίταση της βλάβης μας. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για δήθεν «διεθνείς διαστάσεις» που λαμβάνει η χθεσινή σας «αποκάλυψη», για δήθεν «ενόχληση» της μητρικής εταιρείας στη Σουηδία για όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα (δηλαδή για τις υποτιθέμενες «εφόδους»

της ΤτΕ στα γραφεία της εταιρείας μας κλπ.), για δήθεν «εξηγήσεις» που ο δεύτερος από εμάς θα κληθεί να δώσει, για λογαριασμό της πρώτης από εμάς, στη μητρική εταιρεία και για «πρόβλημα» που αντιμετωπίζει εξαιτίας μας η μητρική εταιρεία στην Ελλάδα. Όλα αυτά βεβαίως είναι απροκάλυπτα ψεύδη, αφού στηρίζονται στο αρχικό και θεμελιώδες ψεύδος ότι κατά τον χρόνο σύνταξης των επίδικων δημοσιευμάτων διενεργείτο έλεγχος ειδικά σε βάρος της εταιρείας μας, με «αιφνιδιαστικές εφόδους» στα γραφεία μας, ο οποίος μάλιστα είναι πιθανόν να οδηγήσει σε «εξαιρετικά βαριά» πρόστιμα, μέχρι και σε ανάκληση της άδειας της εταιρείας μας. Εφόσον το παραπάνω είναι απολύτως ψευδές, για τους λόγους που ήδη αναλύσαμε, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει «ενοχληθεί» η μητρική εταιρεία στη Σουηδία ούτε να μου ζητά «εξηγήσεις» για ένα «πρόβλημα», το οποίο στην πραγματικότητα είναι απολύτως ανύπαρκτο και αποτελεί κυριολεκτικώς αποκύημα της φαντασίας του τρίτου από εσάς. Απολύτως ενδεικτική του δόλου σας είναι η χαρακτηριστική φράση του δημοσιεύματος «Ίσως δε η αποκάλυψη του monopews να είναι η αρχή για μια γενικότερη συζήτηση που θα ξεκινήσει για τη διοίκηση Γεωργακόπουλου.». Είναι προφανές ότι η φράση αυτή μαρτυρά την ολοφάνερη πρόθεσή σας και μεθοδευμένη στόχευσή σας να μου προκαλέσετε το μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματικό πλήγμα, ήτοι με τις συκοφαντίες σας να μου προξενήσετε τέτοιου μεγέθους και έκτασης βλάβη στο όνομα και τη φήμη μου ώστε εντέλει να απολέσω την ίδια μου την εργασία!

5. Στις 10 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «Επιβεβαίωση Mononews: Η Intrum Σουηδίας αποδέχεται τις εφόδους στην Αθήνα – Τι γράφει το Bloomberg», στο οποίο έχετε ξανά ενσωματώσει τη γνωστή αλλοιωμένη φωτογραφία μου όπου εικονίζομαι μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος να κρατάω πινακίδα με τη φράση «Bad News For Me». Με το δημοσίευμα αυτό επανέρχεστε στο γνωστό θέμα των δήθεν «εφόδων» από την ΤτΕ στα γραφεία της εταιρείας μας, το οποίο εσείς οι ίδιοι έχετε κατασκευάσει ως δήθεν «είδηση», και αλλοιώνετε δολίως και τεχνηέντως το αληθές περιεχόμενο σχετικού δημοσιεύματος του ξένου

πρακτορείου Bloomberg, το οποίο επικαλείστε. Ειδικότερα, ισχυρίζεστε ψευδώς ότι «η μητρική εταιρεία στη Σουηδία επιβεβαιώνει πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ του monopews για τους ελέγχους που διεξάγονται στη θυγατρική εταιρεία» και ειδικότερα αναφέρετε ότι «Το πρακτορείο Bloomberg έθεσε ερώτημα στη διοίκηση της μητρικής εταιρείας για τους ελέγχους που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδας και η απάντηση επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ μας. Συγκεκριμένα, σε δήλωσή της στο πρακτορείο, υψηλόβαθμο στέλεχος της **Intrum** αναφέρει ότι όντως η εταιρεία στην Ελλάδα βρίσκεται στο **μικροσκόπιο της ΤτΕ**». Με τα αδιανόητα αυτά ψεύδη σας φτάνετε στο ακραίο σημείο να διαστρεβλώσετε απολύτως το αληθές περιεχόμενο και νόημα των δηλώσεων της εκπροσώπου της μητρικής εταιρείας στη Σουηδία στο πρακτορείο Bloomberg, τις οποίες εσείς οι ίδιοι παραθέτετε παρακάτω στο κείμενό σας και οι οποίες ουδόλως έχουν το νόημα που εσείς όλως κακοπίστως τους αποδίδετε προκειμένου να παραπλανήσετε τον αναγνώστη του δημοσιεύματός σας! Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις της εκπροσώπου της μητρικής εταιρείας, όπως εσείς οι ίδιοι τις μεταφέρετε σε παρακάτω σημείο του δημοσιεύματός σας, μεταφράζοντας το σχετικό απόσπασμα από το δημοσίευμα του Bloomberg, είναι οι εξής: «Η σουηδική Intrum «δεν έχει πρόβλημα με την Τράπεζα της Ελλάδος», δήλωσε μέσω email η **διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, Kristin Andersson**, προσθέτοντας βεβαίως για την επιχείρηση που διεξάγεται ότι πρόκειται για τακτικό έλεγχο. «Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν σημαντικά ευρήματα», πρόσθεσε η κ. **Andersson**». Αντιλαμβάνεται ευχερώς κανείς ότι οι δηλώσεις αυτές έχουν το ακριβώς αντίθετο περιεχόμενο από αυτό που εσείς τους αποδίδετε, αφού η ως άνω εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας δηλώνει κατηγορηματικά ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ΤτΕ, ότι πρόκειται για τακτικό έλεγχο και ότι δεν υπάρχουν σημαντικά ευρήματα. Ακριβώς τα ίδια δηλαδή που και εμείς επισημαίνουμε μετ' επιτάσεως παραπάνω στο παρόν εξώδικο. Αναρωτιέται άρα εύλογα και ο πλέον καλόπιστος πώς μπορεί οι παραπάνω απαντήσεις της εκπροσώπου της μητρικής εταιρείας να αποτελούν επιβεβαίωση (και μάλιστα πλήρη, όπως εμφαστικά γράφετε) του ρεπορτάζ σας, το οποίο μιλά για έλεγχο ειδικά σε βάρος της εταιρείας μας, επειδή δήθεν υπάρχουν καταγγελίες και στοιχεία εναντίον της, για αφηνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία μας και για

πιθανότητα επιβολής εξαιρετικά βαρέων προστίμων, μέχρι και ανάκλησης της άδειας της εταιρείας μας! Αυτή η ακατάσχετη ψευδολογία και κινδυνολογία ουδόλως επιβεβαιώνεται, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, αντιθέτως διαψεύδεται κατηγορηματικά από τις δηλώσεις της εκπροσώπου της μητρικής εταιρείας. Να σημειώσουμε δε σε αυτό το σημείο πως η παράθεση και των ίδιων των δηλώσεων σε παρακάτω σημείο του δημοσιεύματος, που γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να καλύψετε τα νώτα σας, παριστάνοντας ότι δήθεν τηρείτε τη δεοντολογία, ουδόλως σας απαλλάσσει από τη βαριά σας ευθύνη, καθώς, παρότι είχατε αποδεδειγμένα τις δηλώσεις στη διάθεσή σας, ηθελημένα τις διαστρεβλώσατε, τονίζοντας (και μάλιστα χρησιμοποιώντας έντονη γραφή με χαρακτήρες bold), τόσο στον τίτλο όσο και στις πρώτες παραγράφους του δημοσιεύματος ότι η μητρική εταιρεία δήθεν «αποδέχεται τις εφόδους» της ΤτΕ στην Αθήνα και «επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ» σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ως έμπειροι δημοσιογράφοι ότι ο μέσος αναγνώστης ενός δημοσιεύματος (και ειδικά ενός διαδικτυακού δημοσιεύματος) στέκεται τις περισσότερες φορές στον τίτλο αυτού και ότι, ακόμη και σε περίπτωση που το «ανοίξει» για να το διαβάσει, πολύ συχνά αρκείται στο να διαβάσει τις πρώτες παραγράφους αυτού και έτσι σχηματίζει εντύπωση για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος. Ειδικά όταν αυτές οι πρώτες παράγραφοι είναι γραμμένες (επίτηδες) με έντονους χαρακτήρες bold προκειμένου να πέφτει κατευθείαν εκεί το μάτι του αναγνώστη. Επομένως, οι περισσότεροι αναγνώστες δεν θα μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν verbatim τις όποιες δηλώσεις αλλά θα αρκεστούν στο περιεχόμενο αυτών όπως εσείς το αποδίδετε (πλήρως διαστρεβλωμένο) στον τίτλο και στην αρχή του δημοσιεύματός σας. Αυτό αρκεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για να παραπλανήσετε τον μέσο αναγνώστη, ο οποίος δεν μπορεί να διανοηθεί ότι είστε τόσο κακόπιστοι ώστε να αλλοιώνετε σε τέτοιο βαθμό το περιεχόμενο δηλώσεων τρίτου προσώπου που εσείς οι ίδιοι επικαλείστε και παραθέτετε! Τέλος, πέραν όλων αυτών, ένα ακόμη ψεύδος που (διόλου τυχαία) διαλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, και το οποίο δένει απόλυτα με το όλο συκοφαντικό αφήγημα που αποπειράσθε με κάθε τρόπο να κατασκευάσετε σε βάρος μας, είναι η φράση: «Για την **Intrum** στην Ελλάδα, έχουν υπάρξει στο παρελθόν καταγγελίες για κακές πρακτικές στη διαχείριση του

χαρτοφυλακίου των προβληματικών δανείων που διαθέτει, αναφέρει το πρακτορείο, χρησιμοποιώντας προφανώς και στοιχεία από το ρεπορτάζ του monopews.». Στο σημείο αυτό, όχι απλώς αλλοιώνετε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος του Bloomberg, αλλά φτάνετε στο ακραίο σημείο να προσθέσετε μια δική σας φράση ως δήθεν περιεχόμενο του δημοσιεύματος, ενώ στην πραγματικότητα καμία τέτοια φράση δεν ανευρίσκεται στο σχετικό δημοσίευμα! Δεν μπορεί να υπάρχει, κατ' αντικειμενική κρίση, τρανότερη από αυτήν απόδειξη της συνδρομής βαρέως δόλου στο πρόσωπό σας, καθώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό, ούτε από τον πλέον καλόπιστο, ότι «εξ αμελείας» ή «εκ παραδρομής» κατασκευάσατε μόνοι σας μια ολόκληρη φράση η οποία στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.

6. Στις 11 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «Σκιές για Γιώργο Γεωργακόπουλο, το πρόστιμο στην Μαραγκουδάκη, ο Λαβράνος βάζει λουκέτο, οι business της Βρεττού, οι απαντήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το gala στο Λονδίνο και τι είπε ο Ρέμος στον Χαρδαλιά» και με υπότιτλους «Γεωργακόπουλος-Μαραγκουδάκη: «Τα κακά παιδιά» των Servicers» και «Γιώργος Γεωργακόπουλος: Σκιές;», με το οποίο συνεχίζετε τη συκοφαντική σας εκστρατεία σε βάρος μας, αφενός αναμασώντας και επαναλαμβάνοντας όσα ψεύδη έχετε ήδη γράψει στα προηγούμενα δημοσιεύματά σας και αφετέρου εξαπολύοντας νέες συκοφαντίες. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του δημοσιεύματος, που φέρει τον υπότιτλο «Γεωργακόπουλος-Μαραγκουδάκη: «Τα κακά παιδιά» των Servicers», διαλαμβάνεται ο ψευδής ισχυρισμός ότι δήθεν το δημοσίευμα του Bloomberg έβγαλε την πρώτη από εμάς εταιρεία «στη σέντρα», γεγονός που αποτελεί «ισχυρό πλήγμα για την αξιοπιστία της Intrum και προσωπικό πλήγμα για τον εν Ελλάδι επικεφαλής της, τον Γιώργο Γεωργακόπουλο». Ο ισχυρισμός βεβαίως είναι απολύτως ψευδής, αφού το δημοσίευμα του Bloomberg είναι ιδιαίτερος προσεκτικό και σε καμία περίπτωση δεν «βγάζει στη σέντρα» την εταιρεία μας, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε. Ο μόνος που προσπαθεί να το κάνει αυτό με κάθε τρόπο είστε εσείς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά τα ίδια

ψεύδη και διανθίζοντας αυτά σχεδόν καθημερινά και με έναν νέο συκοφαντικό ισχυρισμό, προκειμένου να κρατήσετε με τεχνητό τρόπο ένα ανύπαρκτο «θέμα» στην επικαιρότητα και να μεγιστοποιήσετε έτσι την ηθική μας βλάβη. Στο ίδιο δημοσίευμα ισχυρίζεστε ψευδώς ότι ο δεύτερος από εμάς είναι ανάμεσα σε αυτούς που «εκμεταλλεύτηκαν αυτή την «χαλαρότητα» (σ.σ. του νομικού πλαισίου λειτουργίας της σχετικής αγοράς) και κυρίως την αδήριτη ανάγκη του πολιτικού συστήματος και των τραπεζιτών, να φύγουν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, και υιοθέτησαν πρακτικές (και απέναντι σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες) οι οποίες δεν ήταν «κοινωνικά αποδεκτές» και οι οποίοι «δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι η κατάσταση αλλάζει και αυτό τώρα το βρίσκουν μπροστά τους». Πρόκειται για ψευδή και κακόπιστο ισχυρισμό, καθώς ουδέποτε εκμεταλλεύτηκα οποιαδήποτε «χαλαρότητα» του συστήματος (άλλωστε είναι ψευδές ότι υπάρχει τέτοιου είδους «χαλαρότητα», αντιθέτως η σχετική αγορά είναι λεπτομερώς ρυθμισμένη και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες και διατυπώσεις), ουδέποτε υιοθέτησα πρακτικές αθέμιτες ή «μη κοινωνικώς αποδεκτές» και βεβαίως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που τώρα αίφνης να το «βρίσκω μπροστά μου», όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, αφού όλα όσα αναφέρετε στα δημοσιεύματά σας περί διαφαινόμενων αθέμιτων πρακτικών της εταιρείας μας, περί αιφνιδιαστικών εφόδων της ΤτΕ στα γραφεία μας και περί επικείμενης πιθανής επιβολής βαριών προστίμων και άλλων κυρώσεων σε βάρος μας είναι απολύτως ψευδή. Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος του δημοσιεύματος, που φέρει τον υπότιτλο «**Γιώργος Γεωργακόπουλος: Σκιές;**», διαλαμβάνεται μια ολόκληρη σειρά ψευδών και συκοφαντικών σε βάρος μας ισχυρισμών, τους οποίους παραθέτουμε αμέσως παρακάτω κατά λέξη, καθώς συνθέτουν επί της ουσίας ένα ενιαίο σύνολο, με το οποίο επιχειρείται να πληγεί η αξιοπιστία της εταιρείας μας και να εμφανιστεί αυτή, αλλά και ο δεύτερος από εμάς προσωπικά, ως ενεργούντες εκνόμως και με «σκιώδη» τρόπο στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων που αφορούν συνολικά τη δραστηριότητα της εταιρείας μας. Ειδικότερα, στο δημοσίευμα αναφέρονται τα εξής: «Παλαιότερες αποφάσεις του **Γιώργου Γεωργακόπουλου**, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει

άριστα τι ακριβώς έχει συμβεί, ήταν μονομερείς, με αποτέλεσμα, όπως λένε πηγές με γνώσεις “να προκύπτουν “**σκιές**”, καθώς οι ελεγκτές της κεντρικής τράπεζας διαπίστωσαν σειρά παρατυπιών, στο κανονιστικό πλαίσιο, ότι δεν λειτουργούν σωστά οι επιτροπές όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διαχείριση των παραπόνων από καταναλωτές. Με τις αποφάσεις να λαμβάνονται σε κάποιες περιπτώσεις στη λογική «ενός ανδρός αρχή». Κάποιες από τις αποφάσεις αφορούσαν στην πώληση πακέτων δανείων. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώσεις υποστηρίζουν ότι “Οι αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά και μόνο από τον CEO της εταιρείας, με κριτήρια αμφιβόλου ποιότητας.” Η **ΤτΕ** έχει απευθύνει **αυστηρή σύσταση** στον επικεφαλής της **Intrum Greece**, **Γιώργο Γεωργακόπουλο**, να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση όλων των προβλημάτων ώστε η εταιρεία να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα στο κομμάτι της πώλησης των **δανείων**, οι ελεγκτές διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που να τις δικαιολογεί. Και το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι ένα: **Ποιος και με ποια κριτήρια αποφάσιζε την πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων;**». Όλα τα παραπάνω αποτελούν ψεύδη και συκοφαντίες που έχουν κατασκευαστεί από τον συντάκτη του άρθρου, με μόνο σκοπό την τρώση της αξιοπιστίας και της ηθικής μας υπόστασης, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι (α) η εταιρεία μας δεν δύναται εκ του νομοκανονιστικού πλαισίου να λαμβάνει αποφάσεις για την πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων, καθώς είναι διαχειριστής των απαιτήσεων και όχι κύριος αυτών - οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους κυρίους των απαιτήσεων, (β) καμία τέτοια «μονομερής» απόφασή μου δεν υφίσταται (ούτε βεβαίως θα μπορούσε να υφίσταται, διότι δεν έχω τέτοια διακριτική ευχέρεια), η οποία να δημιουργεί «σκιές», (γ) ουδέποτε οι ελεγκτές της ΤτΕ διαπίστωσαν «σειρά παρατυπιών» στο κανονιστικό πλαίσιο, όπως ότι δεν λειτουργούν οι επιτροπές της Εταιρείας μας όπως προβλέπει ο νόμος, (δ) ουδέποτε λαμβάνονται οι αποφάσεις στην εταιρεία μας αποκλειστικά και μόνο από τον δεύτερο από εμάς, και μάλιστα με κριτήρια «αμφιβόλου ποιότητας», στη λογική του «ενός ανδρός αρχή», αντιθέτως οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα

όργανα που έχουν σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους εταιρικούς κανόνες της μητρικής εταιρείας ή/και τους τοπικούς εσωτερικούς κανόνες, (ε) ουδέποτε μου έχει απευθύνει η ΓτΕ αυστηρή σύσταση για τα παραπάνω, (στ) ουδέποτε διαπίστωσαν οι ελεγκτές πως δεν υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής των κατόχων των απαιτήσεων που να δικαιολογεί τις πωλήσεις των δανείων και (ζ) κανένα εύλογο ερώτημα δεν προκύπτει για το «ποιος και με ποια κριτήρια αποφάσιζε την πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων».

7. Στις 11 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την ίδια ημέρα, δημοσιεύσατε και έτερο δημοσίευμα, με υπογράφοντα τον τρίτο από εσάς Δημήτρη Κατακουζηνό, με τίτλο «**Intrum: Σκιές από τις αποφάσεις του Γιώργου Γεωργακόπουλου; Γιατί έγιναν αυστηρές συστάσεις**», το οποίο έχει, στο πρώτο μέρος του, το ίδιο περιεχόμενο με το ανυπόγραφο δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στη στήλη «The Wiseman» την ίδια ημερομηνία (και συγκεκριμένα με το δεύτερο μέρος αυτού), το οποίο περιγράφουμε αμέσως παραπάνω, και άρα περιέχει ακριβώς τους ίδιους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Προς αποφυγή επαναλήψεων αναφερόμαστε άρα σε όσα γράφουμε παραπάνω υπό το στοιχείο (6) όπου διεξοδικά αναλύουμε ποια είναι τα ψεύδη που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμα και ποια είναι η αλήθεια. Η επανάληψη, για άλλη μια φορά, των ίδιων ψευδών ισχυρισμών σε δύο διαφορετικά δημοσιεύματα την ίδια ημέρα καταδεικνύει, ως ελέχθη και παραπάνω, την ένταση του δόλου σας, αφού είναι προφανές ότι δεν συνέτρεχε λόγος να δημοσιεύσετε δύο φορές, από διαφορετικές στήλες, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Η απόφασή σας αυτή εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τον σχεδιασμό σας να μεγιστοποιήσετε και πάλι την έκταση της προσβολής και της ηθικής μας βλάβης. Κατά τα άλλα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναμασά και επαναλαμβάνει, στο δεύτερο μέρος του, με υπότιτλο «**Το ερώτημα του Bloomberg στην Intrum Σουηδίας**», όσα ψευδή και συκοφαντικά είχατε δημοσιεύσει την προηγούμενη ημέρα, ήτοι στο από 10-12-2023 ανυπόγραφο δημοσίευσμά σας με τίτλο «**Επιβεβαίωση Mononews: Η Intrum Σουηδίας αποδέχεται τις εφόδους στην Αθήνα – Τι γράφει το Bloomberg**». Υπενθυμίζουμε ότι στο ως άνω δημοσίευμα είχατε αλλοιώσει

δολίως, όπως ήδη εκτέθηκε (βλ. αναλυτική περιγραφή του δημοσιεύματος παραπάνω υπό το στοιχείο (5), στο οποίο παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων), το αληθές περιεχόμενο δημοσιεύματος του πρακτορείου Bloomberg, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η μητρική εταιρεία στη Σουηδία επιβεβαιώνει πλήρως το αποκλειστικό σας ρεπορτάζ περί εφόδων της ΤτΕ στα γραφεία της εταιρείας μας και διαστρεβλώνοντας το αληθές περιεχόμενο των δηλώσεων της εκπροσώπου της μητρικής εταιρείας στο πρακτορείο Bloomberg προκειμένου να παραπλανήσετε τους αναγνώστες σας. Επίσης υπενθυμίζουμε πως στο ως άνω από 10-12-2023 δημοσίευμα είχατε διατυπώσει και το ψεύδος ότι το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει πως έχουν υπάρξει στο παρελθόν καταγγελίες κατά της εταιρείας μας για κακές πρακτικές στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων που διαθέτει - αναφορά που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται στο σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg αλλά είναι αποκλειστικά δικής σας εμπνεύσεως και κατασκευής. Όλους αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς τους επαναλαμβάνετε και στο συγκεκριμένο, νέο σας, δημοσίευμα της 11-12-2023, το οποίο είναι ομοίως συκοφαντικό όπως και αυτό της προηγούμενης ημέρας.

8. Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «**Τα μυστικά της TITAN και της Mytilineos, ο απεγνωσμένος Γεωργακόπουλος της INTRUM, το MM και το νέο μέγα ατόπημα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών ο Πηλαδάκης και ο Παπαλέκας με το μυστηριώδες δάνειο**» και με υπότιτλο «**Σε μεγάλη πίεση ο Γεωργακόπουλος (Γεώργιος ο Α΄) – Ψάχνει στήριξη στο Μαξίμου**», με το οποίο επανέρχεστε αίφνης -χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και καμία νέα εξέλιξη, με άλλα λόγια χωρίς να συντρέχει λόγος επικαιρότητας- στο «θέμα» που είχατε «αναδείξει» προ πέντε ημερών. Αναμασάτε δηλαδή και επαναλαμβάνετε για άλλη μια φορά τα ψεύδη που είχατε γράψει στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «**Γιατί και οι 3 μετοχές είναι υπέροχες, το στοίχημα της IDEAL, γιατί 5 τράπεζες κοιτούν την Ελλάδα, το bonus των 137 στην Εθνική και ποιος είναι ο νέος Γκρούεζας της Intrum**» και υπότιτλο «**Ο κομματάρχης – Γκρούεζας Γεωργακόπουλος της**

Intrum», με το οποίο εκκινήσατε τη συκοφαντική σας εκστρατεία εναντίον μας. Ειδικότερα, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνετε τον συκοφαντικό σας ισχυρισμό ότι δήθεν «απαίτησα» από τους εργαζόμενους να ψηφίσουν συγκεκριμένο στέλεχος της εταιρείας στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με σκοπό να «πουλήσω εκδούλευση» στην κυβέρνηση, παρότι ο ίδιος δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Προς αποφυγή επαναλήψεων παραπέμπω σε όσα εκθέτω παραπάνω υπό το στοιχείο (1), όπου εξηγώ με ποιον τρόπο διαστρεβλώνετε ηθελημένα το αληθές περιεχόμενο του εν λόγω εσωτερικού εγγράφου της εταιρείας μας, στο οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε (αφού το δημοσιεύετε κιόλας!), δεν διαλαμβάνεται καμία «απαίτηση» (όπως ψευδώς τη χαρακτηρίζετε) προς τους εργαζόμενους να ψηφίσουν συγκεκριμένο πρόσωπο στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Επίσης αναλυτικά εξηγώ παραπάνω ότι εξίσου ψευδής είναι ο ισχυρισμός ότι προσπάθησα με αυτόν τον τρόπο να «πουλήσω εκδούλευση» στην κυβέρνηση. Μάλιστα, στο νέο αυτό δημοσίευμα προσπαθείτε να με εμφανίσετε ψευδώς ως απελπισμένο, ως «πνιγμένο» και ως «στριμωγμένο στη γωνία», δήθεν από τις «εφόδους» της ΤτΕ στα γραφεία της εταιρείας μας και από τις «σκιές» στη δραστηριότητα αυτής, όπως ισχυρίζεστε. Επαναλαμβάνετε δηλαδή για πολλοστή φορά τα ίδια ψεύδη που έχετε δημοσιεύσει ξανά και ξανά, προκειμένου να χτίσετε ένα συκοφαντικό αφήγημα που να με παρουσιάζει ως έναν άνθρωπο ανήθικο, «τελειωμένο», με αβέβαιο και σκοτεινό επαγγελματικό μέλλον, ο οποίος βρίσκεται σε απόλυτη απελπισία και εξ αυτού του λόγου δεν διστάζει να καταφύγει στις πλέον αθέμιτες και ανήθικες πρακτικές προκειμένου να ευχαριστήσει τους κυβερνώντες τον τόπο μας και του εξασφαλίσουν την επαγγελματική του επιβίωση! Απολύτως χαρακτηριστική είναι η φράση σας: *«Οι έφοδοι της Τράπεζας της Ελλάδος στα γραφεία της Intrum, οι σκιές που υπάρχουν στη δραστηριότητα της εταιρείας, οι συστάσεις που έγιναν και αποκάλυψε το mononews, είναι μεγάλες ήττες για τον «καλομαθημένο» κ. Γεωργακόπουλο, που βλέπει τον ορίζοντα της καριέρας του να γίνεται... γκρίζος»*. Πέραν όλων αυτών, δεν διστάζετε και στο νέο αυτό δημοσίευμα να χρησιμοποιήσετε σε βάρος μου τους ίδιους προσβλητικούς

χαρακτηρισμούς που απαντώνται σχεδόν σε κάθε δημοσίευσμά σας, αποκαλώντας με ειρωνικά «Γεώργιος ο Α΄» και επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά τον ψευδή ισχυρισμό σας ότι κυκλοφορώ «με ναπολεόντειο ύφος (με πολυτελή ΙΧ, μπράβους και κότερα)». Επαναλαμβάνω, τέλος, για άλλη μια φορά ότι δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε τις πολιτικές (πόσο μάλλον κομματικές) μου πεποιθήσεις και είναι τουλάχιστον αστείο (και βεβαίως απολύτως παράνομο, καθότι η ψήφος είναι μυστική και αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο) να διαβεβαιώνετε τους αναγνώστες σας ότι «δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία». Όπως εξηγώ και παραπάνω, η αλήθεια, την οποία ηθελημένα διαστρεβλώνετε, είναι ότι δεν ανήκω σε κανέναν κομματικό χώρο, ούτε έχω εκδηλώσει ποτέ δημόσια τις ευρύτερες πολιτικές μου πεποιθήσεις, ώστε να είστε εσείς σε θέση να τις γνωρίζετε.

9. Στις 12 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την ίδια ημέρα, δημοσιεύσατε και έτερο δημοσίευμα, με υπογράφοντα τον τρίτο από εσάς Δημήτρη Κατακουζηνό, με τίτλο «**Intrum: Ο κολοσσός που «βουλιάζει» στο χρέος του παγκοσμίως με... εξαίρεση τη θυγατρική στην Ελλάδα**», στο οποίο ασχολείστε κατά βάση με τη μητρική μας εταιρεία στη Σουηδία (για ζητήματα που εκφεύγουν του αντικειμένου της παρούσας αγωγής) αλλά βρίσκετε παράλληλα την ευκαιρία να επαναλάβετε για πολλοστή φορά τον συκοφαντικό σας ισχυρισμό ότι η εταιρεία μας «βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλάδας εδώ και τρεις μήνες για τυχόν παρατυπίες και αθέμιτες πρακτικές», τον οποίο για πρώτη φορά διατυπώσατε στα δύο δημοσιεύματά σας της 8 Δεκεμβρίου 2023. Την αναλήθεια του ως άνω ισχυρισμού την έχουμε ήδη αναλύσει διεξοδικά παραπάνω υπό το στοιχείο (2), στο οποίο και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων.

10. Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «**Ο Πολίτης του ΤΑΙΠΕΔ και το american bar, το bonus των €100.000 της Εθνικής, τι είπε ο Μυτιληναίος για τον Μητσοτάκη, ο άπελπις Ναπολέων της Intrum και το τασάκι, το στοίχημα**

του Πιέρ και τα καλά νέα για τον Χατζηδάκη» και με υπότιτλο «Ο «άπελπις Ναπολέων» της Intrum, η ιδιαίτερα και το τασάκι στον τοίχο», με το οποίο κορυφώνετε ή, ακριβέστερα, «απογειώνετε» τη συκοφαντική σας επίθεση προς το πρόσωπο του δεύτερου από εμάς, κατασκευάζοντας κυριολεκτικά από το μυαλό σας μια ιστορία η οποία, παρά τη φαιδρότητά της, μου προξενεί τεράστια ηθική ζημία, καθότι με παρουσιάζει ως άνθρωπο κακότροπο και βίαιο, που δεν είμαι σε θέση να ελέγξω τα νεύρα μου και φτάνω στο σημείο να ασκώ ακραία ψυχολογική βία, και όχι μόνο, με ασήμαντον αφορμή, κατά υφισταμένων μου στην εταιρεία και μάλιστα κατά γυναικών! Στο δημοσίευμα αυτό με ειρωνεύεστε και με λοιδορείτε για άλλη μια φορά, αποκαλώντας με (και μάλιστα τρεις φορές, μία στον τίτλο, μία στον υπότιτλο και μία στο κυρίως κείμενο του δημοσιεύματος) με το προσβλητικό προσωνύμιο «Ο «άπελπις Ναπολέων» της Intrum», προσπαθώντας για άλλη μια φορά να εξυφάνετε το συκοφαντικό σας αφήγημα ότι είμαι ένας απελπισμένος -λόγω των ατασθαλιών στις οποίες είμαι μπλεγμένος, εγώ και η πρώτη από εμάς εταιρεία την οποία διοικώ- άνθρωπος, μεγαλομανής και «ψωνισμένος» σε βαθμό γελοιότητας, με αυτοκρατορικές συμπεριφορές που προκαλούν τον γέλωτα όσων με βλέπουν και με συναναστρέφονται. Το χειρότερό όμως και πιο ακραίο όλων είναι ότι κατασκευάζετε εκ του μηδενός ένα «περιστατικό» που δήθεν έλαβε χώρα στο χώρο εργασίας μου, προκειμένου να «σερβίρετε» στον αναγνώστη σας μια ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση της προσωπικότητάς μου, την οποία έχετε κυριολεκτικώς κατακρεουργήσει όλες αυτές τις μέρες! Παραθέτω κατά λέξη το σχετικό απόσπασμα του κειμένου, διότι από τον τρόπο και μόνο που είναι γραμμένο φανερώνεται σε όλο του το μεγαλείο ο συκοφαντικός σας δόλος: *«Όπως καταλάβατε η αγορά δεν μπορεί να κοιμηθεί από την αγωνία για το εάν έχει προσέλθει στη διαδικασία ο αποκαλούμενος πλέον και «άπελπις Ναπολέων» (Σ.Σ. Μικρός Ναπολέων όμως, ο Μεγάλος μάς τελείωσε στο νησί της Αγίας Ελένης το 1821), ο γνωστός και μη εξαιρετέος κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος της Intrum. Όπως με ενημέρωσαν με όσα συμβαίνουν γύρω του (με τα δημοσιεύματα του mononews.gr και του Bloomberg) ο κ. Γεωργακόπουλος βγήκε χθες εκτός εαυτού, με αποτέλεσμα να*

απωλέσει την ψυχραιμία του και να συμπεριφερθεί κατά τρόπο ανάρμοστο. Μάλιστα, λέγεται ότι «την μήνιν του την πλήρωσε ένα σταχτοδοχείο το οποίο εξεσφενδόνισε στον τοίχο, προκαλώντας σοκ και δέος στους παριστάμενους συνεργάτες του». Με δυο λόγια η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη μέχρις δακρύων. Δακρύων από την ιδιαίτερα του (νομίζω φέρει και το ίδιο επίθετο, δηλαδή λέγεται Γεωργακοπούλου) που μόνο που δεν την έβρισε σκαιότητα, από τα νεύρα του.». Περιττό να πω ότι τέτοιο περιστατικό ουδέποτε βεβαίως συνέβη, όπως και ουδέποτε έχει συμβεί στη ζωή μου να συμπεριφερθώ κατά τέτοιον τρόπο ούτε στην επαγγελματική ούτε στην προσωπική μου ζωή. Όλοι οι άνθρωποι που με γνωρίζουν θα βεβαιώσουν ότι είμαι άνθρωπος που φέρομαι πάντα ιδιαίτερος ευγενικά σε όλο τον κόσμο και ως ασκόν τη διοίκηση της πρώτης από εμάς εταιρείας διαχειρίζομαι ακόμη και τις πιο δύσκολες καταστάσεις με μεγάλη ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Τούτο άλλωστε βεβαιώνεται και από την ετήσια έρευνα προσωπικού της εταιρείας, στην οποία συμμετέχει εθελοντικά το σύνολο των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοστό άνω του 95% του προσωπικού δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τη στρατηγική κατεύθυνση, τη διοικητική προσέγγιση, καθώς και την επικοινωνία με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, ενώ ο «δείκτης ευημερίας» εντός της εταιρείας είναι ιδιαίτερα υψηλός, επιβεβαιώνοντας το θετικό εργασιακό κλίμα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει χαρακτηριστεί και πιστοποιηθεί ως «Great Place to Work» (Δεκ 2022- Δεκ 2023) από ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος έλαβε υπόψη και αξιολόγησε τις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων στην εταιρεία όσον αφορά πέντε βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος: αξιοπιστία, σεβασμός, δικαιοσύνη, υπερηφάνεια και ομαδικότητα. Συγκεκριμένα, 9 στους 10 εργαζομένους δήλωσαν ότι εμπιστεύονται απόλυτα τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ασκώ τα διοικητικά μου καθήκοντα με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από αυτόν που προσπαθείτε δολίως να παρουσιάσετε, φτάνοντας στο ακραίο σημείο να επινοείτε περιστατικά που ουδέποτε έλαβαν χώρα! Απολύτως ενδεικτικό του

συκοφαντικού σας δόλου είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία «ιδιαιτέρα» και γενικότερα καμία συνεργάτης μου στην εταιρεία που να ονομάζεται «Γεωργακοπούλου». Εκτός από το φανταστικό αυτό περιστατικό, επινοήσατε άρα και ένα φανταστικό πρόσωπο, για να κάνετε την ιστορία σας πιο πειστική και πιο αληθοφανή στα μάτια του μέσου αναγνώστη, ο οποίος, καλόπιστος ων, δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτά που γράφετε δεν έχουν κανένα απολύτως έρεισμα στην πραγματικότητα και είναι αποκλειστικώς αποκυήματα της νοσηρής σας φαντασίας.

11. Στις 14 Δεκεμβρίου 2023, δημοσιεύσατε δημοσίευμα, με υπογράφοντα τον τρίτο από εσάς Δημήτρη Κατακουζηνό, με τίτλο «**Ο Στουρνάρας τρίζει τα δόντια στους servicers: «Τώρα αρχίζει και μπαίνει τάξη»**», στο οποίο επαναλαμβάνετε για άλλη μια φορά τους συκοφαντικούς σας ισχυρισμούς περί δήθεν «εφόδων» της ΤτΕ στα γραφεία της εταιρείας μας, τους οποίους για πρώτη φορά διατυπώσατε στα δύο δημοσιεύματά σας της 8 Δεκεμβρίου 2023. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο από το νέο σας συκοφαντικό δημοσίευμα, που επαναλαμβάνει ξανά τα ίδια ψεύδη, τα οποία έχουμε ήδη αντικρούσει: «...είναι υπό έλεγχο η Θεά Αρτεμις και η Intrum για την οποία έχουν υπάρξει σκιές κι έχουν γίνει συστάσεις προκειμένου να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Σε προηγούμενα ρεπορτάζ το mononews ανάδειξε το πρόβλημα που υπάρχει στην Intrum, στην οποία επικεφαλής είναι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Γράφαμε συγκεκριμένα: «Παλαιότερες αποφάσεις του Γιώργου Γεωργακόπουλου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει άριστα τι ακριβώς έχει συμβεί, ήταν μονομερείς, με αποτέλεσμα να προκύπτουν «**σκιές**», καθώς οι ελεγκτές της κεντρικής τράπεζας διαπίστωσαν σειρά παρατυπιών, στο κανονιστικό πλαίσιο, ότι δεν λειτουργούν σωστά οι επιτροπές όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διαχείριση των παραπόνων από καταναλωτές. Με τις αποφάσεις να λαμβάνονται σε κάποιες περιπτώσεις στη λογική «ενός ανδρός αρχή». Κάποιες από τις αποφάσεις αφορούσαν στην πώληση πακέτων δανείων. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά και μόνο από τον CEO της εταιρείας, με κριτήρια αμφιβόλου ποιότητας. Η ΤτΕ έχει απευθύνει **αυστηρή σύσταση**

στον επικεφαλής της *Intrum Greece*, **Γ. Γεωργακόπουλο** να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση όλων των προβλημάτων ώστε η εταιρεία να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης». Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις ποινές που προβλέπονται, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν τα **500 χιλιάδες ευρώ** ενώ η *TtE* έχει πλέον τη δυνατότητα ακόμη και της ανάκλησης άδειας.». Την αναλήθεια όλων αυτών των εξαιρετικά βλαπτικών για εμάς ισχυρισμών και ακατάσχετων κινδυνολογιών την έχουμε ήδη αναλύσει διεξοδικά παραπάνω υπό το στοιχείο (2), στο οποίο και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων.

12. Στις 15 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «**Τι λέει ο Πέτρος Παππάς για το big deal, τι θα κάνει ΤΩΡΑ ο Τσαμάς, ο Μπίτζιος και το Baglietto 33 μέτρων, οι πιρουέτες του Μανουσάκη, το νέο λουξ γραφείο του Γεωργακόπουλου με τα λεφτά των φτωχών και ένα hot quiz από τη Νέα Υόρκη**» και με υπότιτλο «**Με τα λεφτά των φτωχών φτιάχνει πολυτελή γραφεία ο Γεωργακόπουλος**», με το οποίο εξυφαίνετε μια νέα φανταστική ιστορία σε βάρος του δεύτερου από εμάς, η οποία, ομοίως όπως και όλες οι προηγούμενες, μου προξενεί μεγάλη ηθική ζημία, καθότι με παρουσιάζει για άλλη μια φορά ως άνθρωπο μεγαλομανή και «ψωνισμένο», ο οποίος ζω και εργάζομαι σε ένα περιβάλλον απίστευτα προκλητικής πολυτέλειας και χλιδής, το οποίο, όπως ισχυρίζεστε, έχω φτιάξει «με τα λεφτά των φτωχών». Παραθέτω κατά λέξη το σχετικό απόσπασμα του δημοσιεύματος, από το περιεχόμενο αλλά και από το ύφος του οποίου διαφαίνεται ολοφάνερα η συκοφαντική σας πρόθεση: «*Τελικά στη ζωή το σημαντικό δεν είναι να είσαι βασιλιάς αλλά να ζεις «σαν βασιλιάς». Τη βαθιά αυτή φιλοσοφία φαίνεται ότι έχει κάνει πράξη ζωής ακόμη και στον χώρο εργασίας ο επικεφαλής της Intrum, Γιώργος Γεωργακόπουλος. Εκτός από τα πολυτελή ΙΧ, τους μπράβους και τις βόλτες με κόττερα (των φίλων του σε πρώτη φάση), μαθαίνω λοιπόν ο περί ου ο λόγος προχωρά αυτές τις ημέρες σε μία πλήρη ανακαίνιση του γραφείου του, μετατρέποντας το περίπου σε «σουίτα πολυτελείας». Τόσο η*

επίπλωση όσο και η διακόσμηση του χώρου αποπνέουν χλιδή και πλούτο, παρόλο που ο ίδιος ασχολείται με τα «τοξικά απόβλητα του τραπεζικού συστήματος» ήτοι με τα κόκκινα δάνεια. Βέβαια ο ίδιος δικαιούται για τον εαυτό του την πολυτέλεια να εργάζεται σε ένα περιβάλλον, το οποίο να αποπνέει ακριβή φινέτσα και θετική αύρα, μία που η εταιρεία τα πηγαίνει πολύ καλά ακόμη και αν για το πετύχει αυτό χρειάζεται να γίνει λίγο πιο πιεστική σε ταλαίπωρους δανειολήπτες. Υπάρχουν βέβαια και οι παράπλευρες απώλειες από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Intrum, αλλά ποιος είπε ότι μία εταιρεία μπορεί να πάει μπροστά «με το σταυρό στο χέρι». Τέλος πάντων για να μην σας κουράζω το γραφείο του Γιώργου θα το ζήλευαν ακόμη και στελέχη της Goldman Sachs που δουλεύουν στην Wall Street, παρόλο που οι τελευταίοι ασχολούνται με την επένδυση του πλούτου και όχι με τη διαχείριση της μιζέριας δηλαδή με προβληματικά δάνεια. Η διαχείριση των φτωχών φέρνει λεφτά τελικά και πολλά bonus!!!». Η αλήθεια, για άλλη μια φορά, είναι η ακριβώς αντίθετη από αυτήν την επίπλαστη εικόνα που έχετε μόνοι σας κατασκευάσει και παρουσιάζετε ψευδώς στους αναγνώστες σας για το άτομό μου. Στην πραγματικότητα, όπως μπορεί ευχερώς να διαπιστώσει κανείς με μια απλή επίσκεψη στην έδρα της εταιρείας μας, τα γραφεία όλων των ανώτερων στελεχών έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος και την ίδια ή παρόμοια, απολύτως λιτή, επίπλωση. Αυτή άλλωστε είναι η λογική και η φιλοσοφία της μητρικής μας εταιρείας, η οποία εδρεύει στη Σουηδία, αλλά και προσωπικά η δική μου, καθότι έχω εργαστεί πολλά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού όπου επικρατεί αυτή η κουλτούρα και αυτή η αισθητική. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά το δικό μου γραφείο (το οποίο σε καμία περίπτωση δεν «ανακαινίζω αυτές τις ημέρες», για να το κάνω «σουίτα πολυτελείας», όπως τελείως ψευδώς αναφέρετε) είναι μικρότερο σε διαστάσεις από τα γραφεία των υπολοίπων συναδέλφων μου, λόγω στενότερης εσωτερικής τοιχοποιίας. Έχει δε ιδιαίτερα λιτό εξοπλισμό και επίπλωση, κατά τα σουηδικά πρότυπα. Εγώ από μόνος μου διάλεξα να πάρω το συγκεκριμένο γραφείο, επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά, λόγω των διεθνών αρμοδιοτήτων μου στον εταιρικό όμιλο, και σκέφτηκα ότι είμαι ο τελευταίος που χρειάζεται ένα μεγάλο γραφείο εδώ στην Αθήνα. Αυτό το

αδιαμφισβήτητο γεγονός μπορούν να το βεβαιώσουν προφανώς όλοι οι συνεργάτες μου. Για άλλη μια φορά άρα αποδεικνύεται ότι έχω ακριβώς τον αντίθετο χαρακτήρα από αυτόν που προσπαθείτε δολίως να παρουσιάσετε, κατασκευάζοντας τη μία μετά την άλλη αδιανόητες φανταστικές ιστορίες. Τέλος, πέραν όλων αυτών των ψευδών, που αγγίζουν το όριο της φαιδρότητας, στο δημοσίευμα υπάρχει και μια ιδιαίτερος και εξόχως συκοφαντική φράση, η οποία αφορά πρωτίστως την πρώτη από εμάς και είναι η εξής: «Υπάρχουν βέβαια και οι παράπλευρες απώλειες από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Intrum, αλλά ποιος είπε ότι μία εταιρεία μπορεί να πάει μπροστά «με το σταυρό στο χέρι»». Στο σημείο αυτό κάνετε το αδιανόητο ατόπημα να ισχυριστείτε ψευδώς όχι απλώς ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιβληθούν βαριά πρόστιμα στην εταιρεία μας για τις δήθεν «παρατυπίες» της (που και αυτό βεβαίως από μόνο του είναι παντελώς ψευδές), αλλά ότι έχουν ήδη επιβληθεί τέτοια πρόστιμα! Πρόκειται για απολύτως ψευδή και κακόπιστο ισχυρισμό, ο οποίος εκφέρεται εν γνώσει της αναλήθειας αυτού και ως μόνο σκοπό έχει την πρόκληση σοβαρής ζημίας στο όνομα και στις εργασίες της εταιρείας μας.

13. Στις 15 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή την ίδια ημέρα, δημοσιεύσατε και έτερο δημοσίευμα, με υπογράφοντα τον δεύτερο από εσάς Γεώργιο Δημητρομανωλάκη, με τίτλο «**Intrum: Ο άπελπις Ναπολέοντας, και τα χρυσά γραφεία με τα λεφτά των φτωχών**», το οποίο αποτελεί για πολλοστή φορά αναμάσημα και επανάληψη διαφόρων ψευδών ισχυρισμών και προσβλητικών χαρακτηρισμών που περιέχονται στα προηγούμενα δημοσιεύματά σας, τα οποία περιγράφουμε παραπάνω. Παραθέτουμε κατά λέξη το σχετικό απόσπασμα του δημοσιεύματος, από το περιεχόμενο και από το ύφος του οποίου προκύπτει η συκοφαντική σας στόχευση: «*Εξαιτίας της διαχείρισης ή της πώλησης αυτών των δανείων πολλές εταιρείες – servicers έβγαλαν λεφτά. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Όμως κάποια παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες, έγιναν άπληστα. Όχι όλοι. Μόνο κάποιοι από αυτούς. Όπως για παράδειγμα της Intrum. Πολυτελή αυτοκίνητα, μπράβοι, βόλτες με*

κότερα φίλων, αποτελούν καθημερινότητα για τα άπληστα αυτά παιδιά. Τα bonus 2-3 εκατομμυρίων ευρώ που λαμβάνουν, έγιναν πλέον συνήθεια. Ακόμα και τα γραφεία τους πλέον είναι «επενδυμένα με χρυσό και διαμάντια» μετά τις πρόσφατες ανακαινίσεις που έγιναν. Με την διαχείριση των χρημάτων των φτωχών, κάποια στελέχη της Intrum νομίζουν ότι έγιναν επικεφαλής της Goldman Sachs ή της JP Morgan. Ζήλεψαν την δόξα τους. «Οι Ναπολεόντειες συμπεριφορές, αποτελούν καθημερινότητα, για την ομάδα του επικεφαλής της Intrum στην Ελλάδα» λένε πηγές με γνώσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Η συμπεριφορά της ομάδας του “απελπισμένου λόγω των ελέγχων της Τράπεζας της Ελλάδος” CEO της INTRUM κ. Γιώργου Γεωργακόπουλου, αποτελεί πλέον παράδειγμα προς αποφυγή.». Με το δημοσίευμα αυτό αποκαλείτε τον δεύτερο από εμάς προσβλητικά και περιφρονητικά «άπελλι Ναπολέοντα» και «άπληστο παιδί» και για άλλη μια φορά επανέρχεστε στους γνωστούς ψευδείς ισχυρισμούς σας περί πολυτελών αυτοκινήτων, μπράβων, γραφείων που είναι «επενδυμένα με χρυσό και διαμάντια», «Ναπολεόντειων συμπεριφορών» που αποτελούν «παράδειγμα προς αποφυγή» κλπ. Το χειρότερο όμως από όλα είναι πως για άλλη μια φορά με παρουσιάζετε ως δήθεν απελπισμένο «λόγω των ελέγχων της Τράπεζας της Ελλάδος», ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι κανέναν απολύτως λόγο δεν έχω να είμαι «απελπισμένος» από έναν τακτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται εκ του νόμου σε όλους τους servicers και ειδικά στην περίπτωση της εταιρείας μας έχει ήδη ολοκληρωθεί χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως εύρημα που να δημιουργεί ανησυχία, πολλώ μάλλον που να μου προκαλεί «απελπισία», όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πλήξετε το όνομα και την επαγγελματική πίστη της εταιρείας μας αλλά και εμού του ιδίου προσωπικά. Προς αποφυγή επαναλήψεων, παραπέμπουμε παραπάνω στο παρόν εξώδικο όπου έχουμε απαντήσει αναλυτικά σε όλα αυτά τα ψεύδη και έχουμε εξηγήσει ποια είναι η πραγματικότητα, την οποία για άλλη μια φορά επιμένετε να παραχαράσσετε.

ενώπιον του αναγνωστικού κοινού ότι σας «λύθησαν οι απορίες» γιατί κυκλοφορώ «συνεχώς με μπράβους» και τολμάτε να υπαινίσσετε, με απίστευτο θράσος, ότι ο λόγος που έχω φύλαξη είναι γιατί «έφυγα νύχτα από τη Ρίγα», όπου εργαζόμουν σε μια τράπεζα στην οποία μέτοχοι ήταν, μεταξύ άλλων, «κάτι περίεργα κεφάλαια ρωσικών και λευκορωσικών συμφερόντων»! Υπαινίσσετε δηλαδή ευθέως ότι έχω «πάρε δώσε» και ανοιχτές εκκρεμότητες με μέλη του ρωσικού υποκόσμου και για αυτόν το λόγο έχω ανάγκη από «μπράβους» για να με προστατεύουν! Υπενθυμίζω ότι σε προηγούμενο δημοσίευσμά σας γράφατε, σε πλήρη αντίφαση με όσα υπαινίσσετε εδώ, ότι έχω μπράβους «κυρίως για λόγους επίδειξης». Τώρα αίφνης «αποκαλύπτετε» στους αναγνώστες σας ότι τους έχω για να με φυλάνε γιατί όπως φαίνεται έχω μπλεξίματα από την προηγούμενη δουλειά μου και τους προηγούμενους «περίεργους» εργοδότες μου! Όλα αυτά είναι βεβαίως για άλλη μια φορά αποκυήματα της νοσηρής σας φαντασίας που ως μοναδικό στόχο έχουν να με διαβάλουν προσωπικά και επαγγελματικά στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η αλήθεια, την οποία είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσατε πολύ εύκολα να έχετε πληροφορηθεί εάν σας ενδιέφερε έστω και ελάχιστα, είναι ότι ο όμιλος «4Finance», του οποίου ήμουν διευθύνων σύμβουλος κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεστε, είχε την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο και ενεργή παρουσία σε 20 χώρες, απασχολώντας διεθνώς περίπου 5000 εργαζομένους. Όπως αναφέρω δε και παραπάνω, κατά τη διάρκεια της θητείας μου προέβην σε λίαν επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 380.000.000 δολαρίων από τις διεθνείς χρηματαγορές. Επομένως, ούτε κάτι το «περίεργο» είχε αυτή μου η εργασία ούτε «έφυγα νύχτα», όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, υπαινισσόμενος ότι με έδιωξαν τα «περίεργα» ρώσικα κεφάλαια, που εσείς για άλλη μια φορά επινοήσατε. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι μετά από την εργασία μου στη «4Finance» επέστρεψα στην Ελλάδα όπου διετέλεσα μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς. Για να αναλάβω τη θέση αυτή, αλλά και γενικότερα τις θέσεις υψηλής ευθύνης στις οποίες έχω υπηρετήσει κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, έχω λάβει όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου εγκρίσεις «Fit and Proper», μεταξύ άλλων

από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, από τη European Central Bank (ECB) και τον SSM (Single Supervisory Mechanism) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως, στην τρέχουσα θέση μου, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επομένως, όλοι οι απαράδεκτοι και προσβλητικότατοι υπαινιγμοί σας δεν έχουν καμία απολύτως βάση και κανένα έρεισμα στην πραγματικότητα και διατυπώνονται αποκλειστικά και μόνο για να με διαβάλουν ως άνθρωπο και ως επαγγελματία.

15. Στις **27 Δεκεμβρίου 2023** δημοσιεύσατε στη στήλη σας «The Wiseman» ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο «**Το χάος με τα ακίνητα, το πράσινο μίλι του Γεωργακόπουλου, οι φήμες για την Πετρόπουλος, η νέα ομάδα του Νεμπή της Cosmote και μια ιστορική φωτό του Παπαλεξόπουλου**» και με υπότιτλο «**Γιώργος Γεωργακόπουλος: Το πράσινο μίλι του απέλπιδος**», με το οποίο, μετά από όλα τα ψεύδη που έχετε κατασκευάσει και δημοσιεύσει τις προηγούμενες ημέρες, φτάνετε στο απολύτως ακραίο σημείο να ανακοινώσετε και επισήμως στο αναγνωστικό κοινό ότι έχω ήδη χάσει τη δουλειά μου και δεν το ξέρω! Παραθέτω κατά λέξη το σχετικό απόσπασμα του δημοσιεύματος, από το περιεχόμενο αλλά και από το ύφος του οποίου αναβλύζει για άλλη μια φορά ο συκοφαντικός σας οίστρος: «*Σύμφωνα με τη δραματική ταινία φαντασίας, στις φυλακές των ΗΠΑ, Πράσινο Μίλι ονομάζουν τον διάδρομο που βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθάντων και οδηγεί στο δωμάτιο με την ηλεκτρική καρέκλα. Θυμάστε άπαντες την περίφημη ταινία με τον Τομ Χανκς που αποτελούσε μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ. Ποιος, όμως, διανύει το δικό του «πράσινο μίλι της Intrum» εδώ στην Ελλάδα; Μου λένε, ο CEO της Intrum, Γιώργος Γεωργακόπουλος (ο άπελπις Ναπολέων ή αλλιώς Γεώργιος ο Α΄) που μετά και τη συμπεριφορά του τους τελευταίους μήνες μπήκε στο στόχαστρο της Τράπεζας της Ελλάδος, θεωρείται πλέον *persona non grata* για τους Σουηδούς. Οι Σουηδοί της Intrum, που κατέχει το 80% της ελληνικής Intrum, είναι πρακτικοί όσο και κυνικοί άνθρωποι. Έμαθα λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ότι *alea jacta est* (δηλαδή, ο κύβος ερρίφθη). Ο Γεωργακόπουλος «θυσιάζεται» για τη μεγάλη εικόνα και ήδη αποφασίστηκε να*

προχωρήσει η αναδιάρθρωση της διοίκησης. Ο άνθρωπος που προωθείται να αναλάβει CEO, ήδη εργάζεται στην εταιρεία. Τελικά, όπως μου λένε πολλοί συνομιλητές μου, αν και εγώ δεν το υιοθετώ, «το παιδί είναι ή αφελής, ή ζαμανφουτίστας ή απλώς βλαζ». Με το δημοσίευμα αυτό, πέραν του ότι με υβρίζετε με ανάρμοστους χαρακτηρισμούς, κατασκευάζετε άλλη μια εντελώς ψευδή είδηση, αφού η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία απόφαση αλλά ούτε καν η παραμικρή σκέψη ή συζήτηση περί απομάκρυνσης μου από τη διοίκηση της πρώτης από εμάς εταιρείας. Αντιθέτως, μάλιστα, η μητρική εταιρεία στη Σουηδία, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τις ικανότητές μου και τα αποτελέσματα που έχω φέρει στην Ελλάδα, μου ανέθεσε προσφάτως και διεθνή καθήκοντα ιδιαίτερας μεγάλης σημασίας και βαρύτητας (Global Head of Servicing), ήτοι τη διοίκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της διαχείρισης απαιτήσεων για τις 20 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Για άλλη μια φορά λοιπόν ανακοινώνετε στο αναγνωστικό κοινό μια «είδηση» που είναι το ακριβώς αντίθετο από την πραγματικότητα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία να σημειωθεί είναι ότι με το τελευταίο σας αυτό δημοσίευμα φανερώνατε από μόνοι σας, με σχεδόν πρωτόγονο τρόπο, ποια είναι η τελική σας στόχευση και ο διακαής σας πόθος που έχουν πυροδοτήσει όλη αυτή τη συκοφαντική σε βάρος μου ομοβροντία: να χάσω, με οποιονδήποτε τρόπο και οποιονδήποτε κόστος, την εργασία μου! Οι δε ομολογουμένως ευφάνταστες ιστορίες που επινοείτε και διηγείστε στους αναγνώστες σας, για να επιτύχετε, όπως ελπίζετε, τον σκοπό σας αυτόν, θα μου προκαλούσαν ειλικρινώς θυμηδία, εάν δεν μου προκαλούσαν, πρωτίστως, τεράστια -και απολύτως εύλογη- αγανάκτηση και οργή που έχω γίνει το θύμα μιας τόσο έντονης, ακραίας και οργανωμένης συκοφαντικής επίθεσης.

16. Στις 7 Ιανουαρίου 2024 δημοσιεύσατε στη στήλη σας που φέρει τον τίτλο «**Winners & Losers**» ανυπόγραφο δημοσίευμα με το οποίο παρουσιάζετε τους «κερδισμένους» και τους «χαμένους» από την πολιτική και την επιχειρηματική σκηνή της χώρας για τον προηγούμενο μήνα, ήτοι για τον μήνα Δεκέμβριο του 2023. Στο δημοσίευμα αυτό παρουσιάζετε έξι «Winners» και έναν μόνο

«Loser» (και μάλιστα «Big Loser») από την επιχειρηματική ζωή του τόπου, ο οποίος (οποία έκπληξις!) είμαι φυσικά εγώ! Και όχι μόνο αυτό, αλλά, με εμφανή διάθεση λαιδορίας και καταφρόνησής μου, ενσωματώνετε στο δημοσίευμα αλλοιωμένη φωτογραφία μου – προϊόν δικού σας φωτοκολάζ – όπου εικονίζομαι να κρατάω τη γνωστή πινακίδα, στην οποία όμως αυτή τη φορά είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα η φράση «The Big Loser». Στο σημείο δε του δημοσιεύματος όπου παρουσιάζετε το «προφίλ» μου, προκειμένου να δικαιολογήσετε για ποιους λόγους είμαι ο «Big Loser» του επιχειρηματικού κόσμου, αντιγράφετε και επαναλαμβάνετε κατά λέξη (copy paste) όσα ψευδή και συκοφαντικά είχατε γράψει στο αμέσως προηγούμενο δημοσίευσμά σας της 27 Δεκεμβρίου 2024, το περιεχόμενο του οποίου έχω ήδη παραθέσει και διεξοδικά αντικρούσει παραπάνω υπό το στοιχείο (15), όπου και παραπέμπω, προς αποφυγή επαναλήψεων.

Επειδή **όλα όσα διαλαμβάνονται στα ως άνω δημοσιεύματά σας είναι ψευδή, δυσφημιστικά και συκοφαντικά** και θίγουν βάνουσα το όνομα και τη φήμη της πρώτης από εμάς, καθώς και την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη του δεύτερου από εμάς.

Επειδή ενδεικτική της κακοπιστίας, του δόλου και της προμελετημένης και προσχεδιασμένης απόφασής σας να μας διαβάλετε με κάθε τρόπο είναι η **απουσία του παραμικρού ενδιαφέροντος εκ μέρους σας να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πληροφορηθείτε τις θέσεις μας γύρω από τα «ερωτήματα» και τα «θέματα» που δήθεν σας απασχόλησαν δημοσιογραφικά. Ούτε μία φορά δεν προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε και να μεταφέρετε στα δημοσιεύματά σας τις δικές μας θέσεις ως οφείλετε στο πλαίσιο της πληρότητας και σφαιρικότητας του ρεπορτάζ. Γιατί βεβαίως αυτό που κάνατε δεν ήταν ρεπορτάζ, ούτε είχατε ποτέ τέτοιο σκοπό.** Ο μοναδικός σας στόχος ήταν -και παραμένει- η κατασυκοφάντησή μας και η πρόκληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ζημίας σε βάρος μας.

Επειδή, ομοίως, ενδεικτική της αποκλειστικής σας πρόθεσης να μας βλάψετε και της αδιαφορίας σας προς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού (την οποία επικαλείστε μόνο ως προκάλυμμα, νομίζοντας ότι έτσι δεν θα γίνει αντιληπτή η συκοφαντική σας στόχευση) είναι η απολύτως αδικαιολόγητη επανάληψη και ανακύκλωση, ξανά και ξανά, με εμμονικό τρόπο, των ίδιων ψευδών ισχυρισμών σε κάθε νέο σας δημοσίευμα, με την επίκληση μιας δήθεν νέας «εξέλιξης» στη φοβερή αυτή «υπόθεση» που έχετε ανακαλύψει. Όπως όμως πολύ καλά γνωρίζετε, καμία τέτοια «εξέλιξη» δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, αφού πρόκειται εξ αρχής για ένα ανύπαρκτο «θέμα», το οποίο εσείς δημιουργήσατε εκ του μη όντως, διασπείροντας σε βάρος μας μια σειρά από ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις, που ως μόνο στόχο έχουν τον ευτελισμό της προσωπικότητάς μας και την πρόκληση σε εμάς της μέγιστης δυνατής ηθικής, επαγγελματικής και περιουσιακής βλάβης.

Επειδή, τέλος, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα περισσότερα από τα επίδικα δημοσιεύματα είναι ανυπόγραφα. Όταν ο στόχος είναι η συκοφαντία και μόνο, ο συκοφάντης προτιμά να κρατήσει την ανωνυμία του. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο συντάκτης και βασικός υπαίτιος για τα παραπάνω ανυπόγραφα δημοσιεύματα είναι ο δεύτερος από εσάς, ο οποίος έχει επιδοθεί σε μια πρωτοφανή εκστρατεία ανελέητης κατασυκοφάντησής μας, με μοναδικό σκοπό τη σπύλωση του ονόματός μας. Ο δεύτερος από εσάς είναι εξάλλου γνωστό τοις πάσι στην αγορά ότι αποτελεί τον συντάκτη της στήλης «The Wiseman», και γενικώς αυτόν που καθορίζει το περιεχόμενό της, όπως έχετε δηλώσει και ο ίδιος δημοσίως και όπως φαίνεται ακόμη και από το χαρακτηριστικό ύφος γραφής, που είναι πάντα το ίδιο. Αν μάλιστα συγκρίνει κανείς το μοναδικό από τα επίδικα δημοσιεύματα στο οποίο, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, είχε το θάρρος (ή μάλλον το θράσος) να βάλει την υπογραφή του ο δεύτερος από εσάς, ήτοι το από 15 Δεκεμβρίου 2023 δημοσίευμα με τίτλο «Intrum: Ο άπελπις Ναπολέοντας, και τα χρυσά γραφεία με τα λεφτά των φτωχών» (βλ. περιγραφή αυτού υπό το στοιχείο (13) παραπάνω), είναι προφανές ότι το ύφος γραφής (ακόμη και ολόκληρες

εκφράσεις αυτούσιες) είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων ανυπόγραφων δημοσιευμάτων, ιδίως αυτών της στήλης «The Wiseman».

Ο δεύτερος από εσάς είναι επίσης ο διαχειριστής του ιστότοπου και ο ιδιοκτήτης κατά ποσοστό 99% της πρώτης από εσάς εταιρείας, καθώς και ο εκδότης της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου. Κοινώς, είναι ο άνθρωπος που έχει τον απόλυτο έλεγχο του ιστότοπου και είναι σε θέση να εξαπολύσει μια τέτοιου είδους στοχευμένη εκστρατεία συκοφάντησης, εν προκειμένω σε βάρος μου. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που αρνείστε ότι εσείς (ο δεύτερος από εσάς) είστε ο συντάκτης των παραπάνω ανυπόγραφων δημοσιευμάτων, σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του συντάκτη ή των συντακτών των δημοσιευμάτων αυτών, όπως οφείλετε άλλωστε να πράξετε και ως εκδότης της ηλεκτρονικής «εφημερίδας» που λειτουργεί διαμέσου του συγκεκριμένου ιστότοπου ιδιοκτησίας σας, τον οποίον εσείς αποκλειστικά διαχειρίζεστε. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε εντός της τασσόμενης παρακάτω προθεσμίας, αντιλαμβάνεστε ότι θα επιβεβαιώσετε πλήρως τη θέση μας ότι εσείς είστε ο συντάκτης όλων αυτών των δημοσιευμάτων.

Πέραν του δεύτερου από εσάς, ο οποίος είναι ο βασικός υπαίτιος, ενορχηστρωτής και εγκέφαλος της ως άνω εκστρατείας συκοφάντησης σε βάρος μας, η πρώτη από εσάς εταιρεία έχει εκ του νόμου αντικειμενική ευθύνη ως ιδιοκτήτρια του ιστότοπου, ενώ ο τρίτος από εσάς έχει άμεση ευθύνη ως αυτουργός - συντάκτης των δημοσιευμάτων που ο ίδιος υπογράφει. Τέλος, οι τέταρτος, πέμπτη, έκτη, έβδομος και όγδοος από εσάς, οι οποίοι κατέχετε άπαντες σημαντικές θέσεις ευθύνης (διευθυντής ειδήσεων, διευθύντρια σύνταξης και αρχισυντάκτες) στην ηλεκτρονική «εφημερίδα» που λειτουργεί μέσω του ως άνω ιστότοπου, είστε ομοίως συνυπεύθυνοι για τα ως άνω συκοφαντικά δημοσιεύματα, που δημοσιεύθηκαν εν γνώσει σας και με τη συμμετοχή σας, αφού στα καθήκοντά σας είναι πρωτίστως να καθορίζετε και να ελέγχετε το περιεχόμενο όσων δημοσιεύονται στην «εφημερίδα»

σας. Μάλιστα, στην υπό κρίσιν ειδικά περίπτωση είναι απολύτως βέβαιο ότι γνωρίζατε τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και συμπράξατε ώστε αυτά να δημοσιευτούν, καθώς δεν πρόκειται για τυχαία δημοσιεύματα, αλλά για μια «ομοβροντία» ούτε ενός, ούτε δύο, αλλά 16 προδήλως συκοφαντικών και στοχευμένων δημοσιευμάτων, τα οποία δημοσιεύατε ανά ημέρα, και σε πολλές περιπτώσεις και δύο ανά ημέρα, προκειμένου να μας προκαλέσετε τη μέγιστη δυνατή βλάβη! Κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, και σύμφωνα με τις θέσεις ευθύνης που κατέχετε στην «εφημερίδα», δεν υπάρχει καμία περίπτωση όλη αυτή η συκοφαντική εκστρατεία, για την οποία μιλούσε, τον μήνα που μας πέρασε, και εξακολουθεί να μιλάει όλη η χρηματοπιστωτική -και όχι μόνο- αγορά, να πέρασε απαρατήρητη από εσάς! Είναι βέβαιο ότι γνωρίζατε τα πάντα και συμπράξατε και εσείς στις ακραίες συκοφαντικές ενέργειες του δεύτερου από εσάς.

Επειδή, κατόπιν όλων αυτών, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να στραφούμε ατομικά εναντίον ενός εκάστου εξ υμών και να ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο ενώπιον της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς επίσης επιφυλασσόμαστε των δικαιωμάτων που μας απονέμονται κατά νόμο σύμφωνα με τα σχετικά εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, όσον αφορά τη διατήρηση της αξίωσής μας προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και της αξίωσής μας προς αποκατάσταση της περιουσιακής μας ζημίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

1. Να αποκαταστήσετε πλήρως, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος, την προσβολή που

τελέσατε σε βάρος μας, η οποία έλαβε χώρα δια της δημοσίευσης των παραπάνω αναλυτικώς αναφερόμενων 16 δημοσιευμάτων, και ειδικότερα, εντός της παραπάνω προθεσμίας:

(α) να κατεβάσετε, διαγράψετε και απαλείψετε πλήρως από τον ιστοτόπό σας, καθώς και από κάθε άλλον ιστοτόπο στον οποίο έχουν αυτά τυχόν αναδημοσιευθεί, όλα τα παραπάνω αναφερόμενα προσβλητικά δημοσιεύματα, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμο (tags, links κλπ.) εντός του ιστοτόπου σας που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα σε αυτά, και

(β) να ανακαλέσετε ρητά τους δυσφημιστικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σας οι οποίοι διαλαμβάνονται στα ως άνω δημοσιεύματα, και ειδικότερα:

(β.ι) να δημοσιεύσετε και να διατηρήσετε αναρτημένο στην αρχική - κεντρική σελίδα του ιστοτόπου σας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών αποκαταστατικό κείμενο, με τίτλο «Μια οφειλόμενη δημόσια συγγνώμη προς την INTRUM HELLAS και τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής κ. Γιώργο Γεωργακόπουλο» και με το εξής ακριβές περιεχόμενο:

«Τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024 η ιστοσελίδα μας mononews.gr δημοσίευσε μια σειρά 16 δημοσιευμάτων που αφορούσαν την INTRUM HELLAS και τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής κ. Γιώργο Γεωργακόπουλο. Κατόπιν εξωδίκου αιτήματος αποκατάστασης που μας κοινοποιήθηκε από τους παραπάνω, το οποίο πλήρως αποδεχόμαστε, δηλώνουμε ότι ανακαλούμε ως αναληθή και μη ανταποκρινόμενα στην πραγματικότητα όλα όσα αναγράφουμε στα παραπάνω δημοσιεύματα, τα οποία ήδη αποαναρτήσαμε και διαγράψαμε από την ιστοσελίδα μας. Εκφράζουμε τη λύπη και τη μεταμέλειά μας προς την INTRUM HELLAS και τον κ. Γεωργακόπουλο, του οποίου την προσωπικότητα και επαγγελματική διαδρομή δηλώνουμε ότι σεβόμαστε απεριόριστα, και τους ζητούμε δημόσια συγγνώμη για όσα γράψαμε. Τέλος, δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται εφεξής να προβούμε σε άλλες αναληθείς δημοσιεύσεις σε βάρος τους.»

(β.ii) μετά το πέρας των 30 ημερών να εξακολουθήσετε να διατηρείτε το ως άνω αποκαταστατικό κείμενο στον ιστότοπό σας (όχι πλέον απαραίτητος στην αρχική - κεντρική σελίδα αυτού) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών

(β.iii) να δημοσιεύσετε επίσης το ως άνω αποκαταστατικό κείμενο σε κάθε ένα από τα 16 σχετικά URLs όπου είναι σήμερα αναρτημένα τα αντίστοιχα προσβλητικά δημοσιεύματα (αφού βεβαίως πρώτα τα «κατεβάσετε» από τον ιστότοπό σας) και να το διατηρήσετε εκεί, έως ότου η Google τα απαλείψει, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς σας προς αυτήν (βλ. παρακάτω αίτημα 2), από τις βάσεις δεδομένων της, ούτως ώστε, ακόμη και αν έχουν «κατέβει» τα προσβλητικά δημοσιεύματα από τον ιστότοπό σας, να μην εμφανίζονται ούτε ως τίτλοι στα σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης (κατά την απαίτηση του νόμου που ορίζει ότι το αποκαταστατικό κείμενο πρέπει κατ' ελάχιστον να δημοσιευθεί στην ίδια θέση του ιστότοπου με αυτή που είχε καταχωρηθεί κάθε ένα από τα προσβλητικά δημοσιεύματα, σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με τα τελευταία)

Σας επισημαίνουμε δε μετ' επιτάσεως ότι θα πρέπει να δημοσιεύσετε κατά λέξη και με όλους τους παραπάνω τρόπους το συγκεκριμένο αποκαταστατικό κείμενο, με τον συγκεκριμένο τίτλο, που σας υποδεικνύουμε, χωρίς να παραλείψετε κανένα σημείο αυτού, άλλως δεν θα θεωρήσουμε ότι επήλθε αποκατάσταση.

2. Αφού «κατεβάσετε» - διαγράψετε τα προσβλητικά δημοσιεύματα από τον ιστότοπό σας, να υποβάλετε, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος, αίτηση προς την εταιρεία Google, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, προκειμένου τα ως άνω διαγραφέντα από τον ιστότοπό σας δημοσιεύματα να απαλειφθούν πλήρως από τις βάσεις δεδομένων της και να μην εμφανίζονται ούτε ως τίτλοι στα αποτελέσματα των ευρετηρίων της διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης της Google.

3. Να μας κοινοποιήσετε, με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιείται το παρόν εξώδικο και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του

παρόντος, με αποστολή στην αναφερόμενη στην αρχή του εξωδίκου διεύθυνση του πρώτου και της δεύτερης από εμάς, **το ως άνω αποκαταστατικό δημοσίευμα**, καθώς και **τις αποδείξεις από τις οποίες προκύπτει η απαλοιφή των προσβλητικών δημοσιευμάτων** από τον ιστότοπό σας και από όλους τους ιστότοπους στους οποίους έχουν αυτά τυχόν αναδημοσιευθεί, καθώς επίσης **να μας κοινοποιήσετε**, εντός προθεσμίας **είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση του παρόντος, **τις αποδείξεις από τις οποίες προκύπτει η υποβολή αιτήσεώς σας προς την εταιρεία Google** προκειμένου τα ως άνω δημοσιεύματα να απαλειφθούν από τις βάσεις δεδομένων της και να μην εμφανίζονται στα σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης.

4. Να απέχετε εφεξής, και δη με αφετηρία αμέσως μόλις σας κοινοποιηθεί το παρόν, από κάθε περαιτέρω δυσφημιστική ή/και συκοφαντική αναφορά προς τα πρόσωπά μας.

5. Να μας γνωστοποιήσετε, εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση του παρόντος, **το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του συντάκτη ή των συντακτών** καθενός από τα παραπάνω αναφερόμενα ανυπόγραφα προσβλητικά δημοσιεύματα.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΕΡΑΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΦΑ 64 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2103633662, 6977005006

Email: ggeraris@aplawfirm.gr

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΕΡΑΡΗΣ

**ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΦΑ 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103633662, 6977005006
Email: ggeraris@aplawfirm.gr**

